

Rollend op zoek naar de leukste B&B's

Voor rolstoelgebruikers is het vinden van dat ene charmante Bed & Breakfast vaak een hels karwei. Ervaringsdeskundige Eelke Kelderman (35) lost dit op met haar boekje 'Bed & Breakfast zonder drempels' waarin een overzicht van twintig rolstoelvriendelijke B&B's is te vinden. Eén daarvan staat in het Zeeuwse.

door Karen Hagen

Uren, soms zelfs weken was Eelke Kelderman uit Amersfoort bezig om een romantische B&B te vinden die ook nog eens rolstoelvriendelijk is. „Als je als rolstoelgebruiker op zoek bent naar iets anders dan hotels langs snelwegen en grote bungalowparken, ben je lang bezig.” Dat moet toch anders kunnen, dacht de Amersfoortse en nu is het boekje 'Bed & Breakfast zonder drempels' sinds maart dit jaar

een feit. Uitgebracht in samenwerking met het Revalidatiefonds en de ANWB.

„Ik ben altijd gek op die boekjes met weekendjes weg of andere leuke tips”, zegt ze enthousiast. „Alleen staan er vijftig adressen in waarvan er dan maar één helemaal rolstoelvriendelijk is. Ik werd voor niets lekker gemaakt.” Kelderman zit al haar hele leven in een rolstoel en heeft samen met haar vriend Jon Bunnig (48), die eveneens in een rolstoel zit, heel Nederland doorkruist om alle twintig B&B's in haar boek zelf te testen

en te beoordelen op rolstoelvriendelijkheid. „Als ervaringsdeskundige nemen mensen sneller iets van mij aan. Ik ervaar het direct als iets niet helemaal handig is. Voor mensen die niet in een rolstoel zitten is dat anders.”

Het bezoeken van al die B&B's had wel wat voeten in aarde. In haar koffer zit standaard een antislipmat voor in de douche, een toiletverhoger, een wandbeugel en een verlengsnoer voor het opladen van de rolstoel. Dat is wel even iets dan alleen zomerjurkjes inpakken. „Die neem ik ook mee hoor.”



Eelke Kelderman in een gehuurde elektrische strandrolstoel in Oostkapelle. „Nu konden we zelf samen over het strand rijden, tranen van geluk schoten in mijn ogen.”



Zomergasten

‘Lees eerdere afleveringen van Zomergasten op www.pzc.nl/zomer’



Twee weken lang Nederlands praten

PASPOORT

Naam: Thomas (42), Anke (40), Rebecca (9) en Janneke (7) Fritze Woonplaats: Telgte, Duitsland Gespot: in Veere

door Karen Hagen

Twee weken lang Nederlands praten, dat is wat Anke vooral leuk vindt nu ze in Zeeland op vakantie is. „Mijn moeder is Nederlandse,

het is mijn moedertaal.” Ze woont al haar hele leven in Duitsland en met kennissen en haar familie praat ze vooral Duits. Haar twee dochters begrijpen het Nederlands wel, maar kunnen nog niet goed terug praten. „Alhoewel, Rebecca bestelde wel ijs in de supermarkt, dus dat gaat wel”, zegt Anke lachend. De familie is naar Zeeland gekomen om veel te fietsen en natuurlijk om een mooie zomerva-

kantie te beleven. „We hebben al tandems gehuurd”, zegt dochter Rebecca enthousiast. „Dat vond ik erg leuk, omdat je samen op een fiets zit.” De dochters vinden vliegeren op het strand ook heel leuk om te doen. Anke: „Dat doen ze vaak ’s avonds, want na zeven uur mag het.” Als ze vliegeren, dan doen ze dat op het strand van Dishoek, omdat ze daar verblijven. Nu zijn ze speciaal naar Veere gekomen voor een rond-

vaart over het Veerse Meer. Dat wilden ze nog doen, voordat ze weer vertrekken. Ze hebben het erg naar hun zin in Zeeland. Anke: „Iedereen is ontzettend vriendelijk. Ze zijn hier minder afstandelijk dan in Duitsland. Daar spreken we elkaar veel vaker met ‘u’ aan. Hier is het ‘jij’.” En ook het broodje pindakaas valt in de smaak, vooral bij de jongste dochter Janneke. „Die is er dol op, in Duitsland kennen we dat helemaal niet.”

Thomas en Anke met hun twee dochters.

zomer

Voorkant van het boekje dat Eelke Kelderman heeft geschreven.

Voor het boekje fotografeerde ze alles zelf en tekende bij alle B&B's een plattegrond. „Dat is van groot belang, zo weet iedereen waar die aan toe is en hoe groot de ruimtes zijn.” Naast het testen van de rolstoelvriendelijkheid en het opmeten van de deuren en de ruimtes tussen muren en bedden, keek ze ook naar de plek zelf, de gastvrijheid en tips voor activiteiten in de buurt.

Hetzelfde deed ze bij Breezand Vakanties in Vrouwenpolder, het enige Zeeuwse bedrijf in het boekje. Geen B&B, wel een bijzondere plek op het strand, volgens de Amersfoortse. „Normaal zijn strand en rolstoelen geen ideale combinatie, maar Breezand heeft twee aangepaste strandhuisjes.” Een douchestoeltje, armsteunen bij het toilet, een onderrijdbare wastafel. De aangepaste huisjes zijn klein, maar compleet, schrijft Kelderman in het boekje. Er zijn geen drempels en het is met een rolstoel over een speciaal aangelegd pad goed te bereiken. Kelderman: „'s Ochtends worden verse broodjes bezorgd. Ja, het is een ideale plek aan zee. Ik heb heerlijk gedroomd in Vrouwenpolder.”

Dat klinkt Matthijs Murre, bedrijfsleider van Breezand Vakanties als muziek in de oren. Hij is er eerlijk in. „Voor aangepaste strandhuisjes is gewoon een markt. We hebben er bewust voor gekozen. Oudere mensen vinden het ook fijner als het goed bereikbaar is. Om bij de strandhuisjes te komen hoef je in principe geen zandkorrel aan te raken door het verharde pad aan de duinkant.” Het is volgens de bedrijfsleider een specifieke doelgroep. „Vaak is het eerst zien dan geloven.” Toch komen de meesten terug als ze hebben gezien hoe het eruit ziet. De huisjes zijn vrijwel altijd volgeboekt. „Mensen hebben een onvergetelijke vakantie.”

Zo ook Kelderman en haar vriend. Naast de check op de rolstoelvriendelijkheid, heeft ze als tip het huren van elektrische strandrolstoelen bij Oostkapelle in het boekje gezet. Geweldige ervaring was dat,

vertelt ze. „Normaal moeten we altijd iemand vragen die ons duwt. Dat is altijd een heel gesjor, getrek en gehijg. Nu kunnen we zelf samen over het strand rijden, tranen van geluk schoten in mijn ogen.” Volgens Kelderman is het aanpassen van accommodaties, zoals bij Breezand Vakanties, helemaal niet zo moeilijk. „Als ondernemers er van tevoren over nadenken, zijn ze niet veel geld kwijt. Vaak vergaten ze dat.” Marktplaats is volgens haar een ideale plek om goedkope, vaak bijna nieuwe onderdelen te kopen om een ruimte aan te passen. En tegenwoordig is er veel mogelijk. „Die hippe inloopdouches, zijn voor ons ideaal. Alleen een douchestoeltje aan de muur en je bent klaar.” In Nederland is het echt nog niet vanzelfsprekend dat gelegenheden zijn aangepast. „In Amerika is dat al in de wet vastgelegd.”

Met het uitkomen van het boekje wil Kelderman bijdragen aan de bewustwording. En een droom is uitgekomen. Hoewel het in totaal zo'n vier jaar duurde van idee tot realisatie. In al haar ongeduld en enthousiasme had Kelderman wel al een website opgezet www.eelkedroomt.nl. Hierop staan de B&B's waar ze is geweest. Die zijn te herkennen aan het stempel: Eelke heeft hier heerlijk gedroomd.

Maar ook andere adressen in Zee-

land, zoals 't Munnikenhof in Grijpskerke en de Stayokay in Domburg. Daar is ze niet zelf ge-

weest. „Die bel ik op en zo pro-

beer ik zo goed mogelijke informa-

tie te krijgen. Als eigenaren niet

eerlijk zijn over een faciliteit, heb-

ben ze daar uiteindelijk alleen zichzelf mee.”

Met dit boekje hoopt Eelke Kelderman dat het opsporen van leuke adresjes iets gezamenlijks wordt.

„Het zou leuk zijn als anderen hun ervaringen delen, bijvoorbeeld via mijn website. En dat de eigenaren van de B&B's bewust worden.” Ondertussen droomt Eelke alweer veel verder. „Misschien een boekje met adressen in het buitenland?”



Eelke Kelderman (r) en haar vriend Jon Bunnig doorkruisten heel Nederland op zoek naar de leukste B&B's. Hier zijn ze bij B&B De Theeplaats in Lage Zwaluwe.



De aangepaste huisjes van Breezand Vakanties in Vrouwenpolder. Het enige Zeeuwse adres in het boekje.

Bijna voor niets

Bos bloemen voor een zacht prijsje

Vakantie vieren met een laag budget vergt wat creativiteit. De Zomerkrant-redactie zoekt naar de mogelijkheden. Deze keer: plukken langs de akkerranden.

door Lilian Dominicus

Wilde bloemen plukken: het kan langs de akkerranden van sommige boeren op Walcheren en in

Zeeuws-Vlaanderen. Het is een hele populaire activiteit, zo laten de initiatiefnemers aan beide zijden van de Westerschelde weten. Niet verwonderlijk ook: tegen een kleine vergoeding kom je thuis met een enorm kleurrijke bos bloemen. Versgeplukt blijven ze lang goed in een vaas en het is ook nog eens leuk om te doen. Door de kou en regen was de bloei op sommige plekken mogelijk wat vertraagd, maar inmiddels kun je bij alle deelne-

mende bedrijven wel terecht. In Zeeuws-Vlaanderen werkt het iets anders dan op Walcheren.

Op Walcheren koop je een plukbon voor 12,50 euro bij een van de aangesloten streekproductenwinkels en voor dat bedrag mag je meerdere keren plukken. Adressen zijn te vinden op www.natuurlijkwalcheren.nl. In Zeeuws-Vlaanderen reken je per keer ter plekke 2,50 euro af bij de boer. Voor informatie over



Akkerrand bij Spui.

foto Jeroen Dees