

In Glücksburg

Klein geluk

Soms verwacht je niet zoveel en dan blijkt het geweldig leuk te zijn. Gästehaus Bartsch in Glücksburg is zo'n plek. Nog net in Duitsland, maar als we aankomen word ik door mijn telefoon al welkom geheten in Denemarken.



Ferienwohnung "Chiefkammer" lijkt voor ons gemaakt, niet bijzonder mooi of groot, maar gewoon goed. Zeker nadat de bedden door gastheer Reinhard een kwartslag gedraaid zijn. De wc is voorzien

van een bidet zoals wij thuis gewend zijn. De douchestoel is voor mij niet handig omdat de armleuningen niet opklapbaar zijn, maar dan komt mijn eigen, demontabele, douchestoel ook eens van pas. Het heerlijke, grote tweepersoonsbed heeft aan één kant een hoog-laag bedbodem. Er is trouwens ook nog een kamertje met een stapelbed. Het keukenblok is niet onderrijdbaar, maar wel ouderwets knus, met druiprekje en afwasborstel. Verse broodjes worden elke ochtend aan de deur gehangen.

Glücksburg ligt op een landtong, waardoor je een eilandgevoel krijgt. Helaas laat het weer ons in de steek, anders is het vast heerlijk toeven op het verderop gelegen strandje. Of op het grote terras van het idyllisch gelegen restaurant Fahrhaus Holnis. Wij pakken de auto en toeren een beetje rond. In Flensburg laat het zonnetje zich even zien, dus slenteren we door het stadscentrum en sluiten af met tapas. De volgende dag reizen wij door naar Kopenhagen, voor ons cruise-avontuur naar de Noorse Fjorden. Ik had best nog even in Glücksburg willen blijven.

Gästehaus Bartsch: <https://holnis.wordpress.com>

Eelke Kelderman heeft een spierziekte en is altijd op zoek naar rolstoeltoegankelijke vakantieadresjes, kijk op www.eelkedroomt.nl. In samenwerking met de ANWB en het Revalidatiefonds schreef ze het boekje "Bed & breakfast zonder drempels" (ANWB, 2012).