

## Rondje Frankrijk

*Op Ile d'Oléron*

Vakantie. Nieuwe paden bewandelen. Ander eten. Prachtige vergezichten. Samen zijn. Ik kijk er naar uit. Eén of twee dagen voor vertrek slaat het gevoel altijd om. Een spanning die pas verdwijnt op de plek van bestemming. Vergelijkbaar met heftige plankenkoorts. Ik ben me er inmiddels van bewust. Loslaten van

het vertrouwde. Vertrouwen op het nieuwe.

Deze keer is het anders. Ik realiseer het mij als de eerste kilometers er op zitten. De vrijheid van onze eigen auto. Zo anders dan het vliegtuig.



Maar we weten ook dat de bestemming goed is. Dat we geen gedonder zullen hebben. Het toilet is hoog genoeg, we kunnen kiezen uit verschillende bedden, matrassen en douchestoelen. En als er dan toch nog iets misgaat, zijn er mensen die ons met alles willen helpen.

Ik ga liever op avontuur in de natuur dan in de badkamer. En dan is dit dus een fijne plek. Een lekker ruim huisje, met blauwe luikjes. De deuren open. De geur van de zee, rozemarijn en den-nenbomen. Croissantje aan de deur.

We zijn bij L'Accolade op Ile d'Oléron, een mooi schiereiland aan de westkust van Frankrijk. Een vakantieparkje met acht rolstoel-toegankelijke huisjes, een aantal campingplaatsen, een sauna en een heerlijk zwembad. Onderweg maakten we een fijne pitstop in een appelgaard bij een goed toegankelijke chambre d'hôtes. Op de terugweg hebben we een paar heerlijke dagen in Normandië.

Hetzelfde rondje doen? Lees dan mijn tips op [blog.eelkedroomt.nl](http://blog.eelkedroomt.nl)

*Eelke Kelderman heeft een spierziekte en is altijd op zoek naar rolstoeltoegankelijke vakantieadresjes, kijk op [www.eelkedroomt.nl](http://www.eelkedroomt.nl). In samenwerking met de ANWB en het Revalidatiefonds schreef ze het boekje "Bed & breakfast zonder drempels" (ANWB, 2012).*