

Vriendenweekend

Als je bij ons op een feestje komt, dan tref je daar gemiddeld meer mensen in een rolstoel dan op andere feestjes. Noem het lotgenoten, ik noem het vrienden. Gewoon, omdat het klikt. Een weekend weg met vrienden is dan wel een speurtocht. Want waar kun je terecht zonder dat je het gevoel krijgt in een zorginstelling te zijn beland?

We hebben het gevonden bij 't Keampke Buiten. Eenmaal binnen, willen we nooit meer weg. Dit is dus wat je noemt een droomhuis. Vooral de enorme veranda met houtkachel is uniek. Er is mooi gebruik gemaakt van het hoogteverschil, waardoor je heerlijk uitkijkt over het glooiende Twentse landschap. Op tafel een prachtig boeket bloemen uit de tuin. Vlak voor onze neus staan drie Schotse Hooglanders ons nieuwsgierig aan te kijken. De plaatselijke cateraar verzorgt voor ons een tafel vol tapas. De houtkachel gaat aan.

't Keampke had al vier rolstoeltoegankelijke (kleine) groepsaccommodaties bij elkaar op een Twents erf. In juli is 't Keampke Buiten geopend. Het huis, nieuw gebouwd in de stijl van een Twentse boerderij, biedt ruimte aan zestien mensen. Op de begane grond zijn drie slaapkamers, boven ook. Alle kamers hebben een eigen badkamer. Twee badkamers op de begane grond zijn rolstoeltoegankelijk met inloopdouche, douchestoel en beugels bij het verhoogde toilet.

Hoe fijn is het als we de volgende dag een herfstwandeling maken door het prima toegankelijke Arboretum (bomentuin) Poortbulten en er gewoon een toegankelijk toilet is. Dat is dan wel een nadeel van lotgenoten als vrienden. Het duurt even als je allemaal moet.

In overleg worden de kamers van 't Keampke Buiten ook apart verhuurd, als bed & breakfast.



www.keampke.nl

Eelke Kelderman heeft een spierziekte en is altijd op zoek naar rolstoeltoegankelijke vakantieadresjes, kijk op www.eelkedroomt.nl. In samenwerking met de ANWB en het Revalidatiefonds schreef ze het boekje "Bed & breakfast zonder drempels" (ANWB, 2012).